

Isabelle Åkerblom Solbergaskolan, Mellanstadiet

Kan man verkligen kombinera en prinsessa, en kung, en häxa, di sma under jordi, Valdemar Atterdag, Visborgs slott, Botaniska trädgården och ett Askungetema i en och samma berättelse? Ja, Ida kan det i sin berättelse Prinsessan som försvann!

Prinsessan som försvann

För länge sedan föddes en flicka men inte vilken flicka som helst utan en prinsessa i Visborgs slott. Slottet var så fint så att alla ville bo där. Kungen och drottningen blev så glada att dom äntligen hade fått ett barn efter många års lidande. Det var kallt i rummet, det fanns ingen värme så det kunde vara farligt för prinsessan men det låg en röd matta mitt i rummet som dom la prinsessan på så att hon inte skulle frysa.

Snart, några månader efter, blev den lilla flicka Rosie sjuk. Kungen och drottningen blev alldeles förtvivlad och orolig att hon skulle dö. Dom sökte läkare från när och fjärran tills dom hittade en en dag. När kungen var och sökte en doktor så kom en gammal dam och sa: jag kan bota din dotter för ett stycke guld. Kungen tackade självklart ja och gumman följde med genom Botaniska trädgården och igenom Skansport så att dom såg ringmuren bli mindre och mindre. Gräset var grönt luften var ren. När dom kom dit sa gumman: ta mig till ditt barn och kungen gjorde som hon sa.

- Lämna mig ifred med henne så botar jag henne, sa gumman.

När kungen och drottningen hade gått så började gumman med att bota henne med magi och just då kom drottningen in och skrek:

- Häxa! Hon är en häxa.

Då tog gumman barnet och hoppade ut genom fönstret från första våningen och sprang mot Skansport. Hon sprang genom Skansport och sprang mot Botaniska trädgården och nu var det vakter efter henne. När hon var halvvägs igenom Botaniska trädgården så ramlade hon och tappade flickan så att hon hamnade i en buske. Vakterna kom ifatt häxan och grep henne men ingen hittade flickan så dom gick hem.

När det väl hade blivit natt hittade en av de sma unda jordis familj henne och tog hem henne. När Rosie väl hade vaknat så kollade hon runt i rummet och såg ut att undra var hon var. Fru Jordi sa till henne att det här är hennes nya hem. Familjen Jordi visade runt henne i huset.

Dom började i köket, det var ett fint litet kök med marmorköksbänkar med en vit marmorkyl och i ett hörn fanns ett litet runt bord med fyra stolar. Sedan gick dom vidare till vardagsrummet och där var en stor soffa som var omringad av bokhyllor fulla med böcker om sägner och sagor. Sen gick dom till badrummet och där fanns en balja och ett dass, och därefter gick dom till sovrummet. Mitt i rummet fanns en stor säng och bredvid den fanns en liten gullig spjålsäng. Sängarna var av trä och var målade ljuslila.

Nu skulle fru Jordi gå till marknaden på torget för att handla mat till middagen och Rosie fick följa med så dom kröp upp ur dörren i Botaniska trädgården och gick mot Stora torget och när dom var framme så såg dom alla stånd där det fanns frukt, bröd, ägg och massor mer. När dom hade handlat allt så ville Rosie se Domkyrkan så dom gick dit men det var ett misstag.

Just när dom hade kommit dit såg dom häxan tända eld på Domkyrkan. Rosie blev så rädd och fru Jordi sprang med henne i famnen mot Botaniska trädgården och ner genom dörren och sedan kunde hon slappna av.

Rosie hade det bra hos familjen Jordi, hon blev till och med kallad Rosie Jordi och det gillade hon, men snart kom den kungliga balen då man ska fira att prinsessan/prinsen blir vuxen, men när den kungliga balen kom så fanns det ingen att fira för att prinsessan fortfarande var försvunnen så kungen sände bud att alla flickor i 20-årsåldern skulle komma till slottet för att se om dom var prinsessan. Ingen var det, för att Rosie hade inte fått budet.

Efter en vecka så bröt kriget om Visby ut och Valdemar Atterdag kom. Kungen och drottningen tog skydd men Valdemar kom in men dom kunde fly. Dom flydde mot Botaniska trädgården där Rosie gjorde trädgårdsarbete. Då frågade kungen om hon visste ett ställe att gömma sig på och det visste hon.

- Följ med mig jag tar er i säkerhet, sa Rosie.

- Ok, sa drottningen. Så följde dom med ner till huset och när Valdemar hade gått så gick dom tillbaka till Visborgs slott. När dom hade kommit hem frågade drottningen om kungen hade känt ingen henne.

- Känner du henne, hon känns bekant, sa drottningen.

- Vi kan skicka bud hem till henne och se om hon kommer hit, sa kungen.

- Vi kan också kolla om hon är prinsessan, sa drottningen. Och på fredagen kom hon som hon hade fått bud om.

- Kan vi få kolla om du har ett födelsemärke på handleden? Om det är ok för dig, frågade kungen.

- Visst, svarade Rosie. Och så tog dom och kollade på hennes handled och hon hade det kungliga födelsemärket som såg ut som en krona. Hon var den försvunna prinsessan.

När kungen och drottningen fick veta det gick dom och meddelade Rosie det. Hon flyttade hem till kungen och drottningen. Hon fick besök av familjen Jordi varje helg och sedan gifte hon sig och blev drottning och fick tvillingar som heter Rose och Rosa.

Sedan levde dom lyckliga i alla sina dagar.