

Elis Ekström, Solbergaskolan, Mellanstadiet

Med en god portion humor ger Elis oss en traditionell saga från Visby. Vi bjuds på sagans klassiska ingredienser, och som en bonus får vi också veta att det sedan urminnes tider har serverats pannkakor på Strykjärnet!

Visbys räddning!

Det var en gång tre killar som bodde i Visby på 1800-talet. Visby var en fin stad! Den blomstrade och alla i staden var snälla! Det fanns en lång, hög mur runt hela staden som vaktades av vakter! Muren sträckte sig högt upp i skyn!

Killarna skulle en dag gå över Nordergravar som en gång var en vallgrav men som nu hade blivit till ett område med stora buckliga kullar med mycket sten och skröppel.

En av killarna var normalstor. Han var rik och hade fina kläder.

Den andra var hälften så lång som den första och han var lika rik som alla andra i staden men hade också mycket fina kläder!

Den tredje var Visbys, men också Sveriges, minsta man. Han hade sunkiga och fula kläder och var mycket fattig, men han var en mycket vis man som aldrig gjorde fel!

Dom tre killarna brukade ofta baka bröd, sy kläder och plocka sin frukt och ge till dom fattiga i staden.

Men plötsligt, mitt i en av sluttningarna sprack gräset upp och det rykte. Upp ur gräset kom tre jättar stora som domkyrkan i Visby! Och domkyrkan, den var den största och mest pampiga kyrkan på Gotland!

Killarna blev otroligt förvånade, hur kunde något sådant hända i deras fina och blomstrande stad Visby? Dom blev livrädda men dom vågade ändå stå kvar och skrika så att jättarna skulle höra:

- Vad vill ni?

Då skrek dom tillbaka så hårt att killarna blåstes bakåt:

- Vi tänker trampa ner er för vi vill inte ha något folk i staden för vi tänker göra staden till en enda dynghög dit vi kommer och bjuda våra kompisar och ha fest!

- Neej!!! skrek killarna så högt att dom blev hesa!

Den första killen trodde att han kunde springa ifrån jättarna men jättarna trampade ner honom så att han dog.

Den andra killen försökte skrika på en av vakterna men då blev han också nertrampad av jättarna så att han blev platt som pannkakorna på Strykjärnet i Visby!

Men den tredje killen var så liten att jättarna inte ens såg honom så han kunde gå mellan deras stora, stinkande fötter och springa till en av vakterna, ta vaktens gevär och skjuta alla jättarna så att dom föll till markan och dog!

Sedan hjälptes alla i staden åt att bära bort jättarna långt, långt bort så att ingen nånsin skulle behöva se eller känna den stinkande doften från jättarna igen!

Sedan hölls en stor fest för den dåvarande sunkiga killen som nu är kung av Visby!

Visby fortsatte blomstra lika väl som förut och det gör Visby än. Så slutet gott allting gott!