

## Haikudikt om varje årstid i Visby

### Sommar

*Så som jag lever  
på sommaren i Visby  
lever jag aldrig  
Solen strålar i mängder,  
barnen skrattar  
och fjärilarna flaxar  
I fjärran jag ser  
Gotlandsfärjan närma hamnen  
Massvis turister  
snart kommer fylla staden  
som till liv väcks  
Sola, bada på Kallis  
möjligtvis Snäck  
eller kanske på Norderstrand  
Jordgubbar säljs  
vid alla Visbys affärer  
Nästan så ofta  
glassmagasinet får  
deras glass såld*

### Höst

*Det börjar kallna  
och löven börjar falla  
Tystnad tillbaka  
Gatorna är toma,  
man sig inne håller  
Nu håller man en varm kopp  
med Gotländsk honung  
och gott te från Kränku  
Vackra blommor som  
i Botaniska växt  
nu börjar vissna  
Ögonsköna bilder tas  
av Ringmuren  
som man aldrig tröttnar på  
Idrottens ö vi är,  
matcher spelas i  
arena eller ishall  
Oavsett vilken match  
publiken alltid på plats  
hejandes på lagen*

## Vinter

*Nu på vår ö  
vintertiden nu kommen  
Snön faller ner,  
som täcke den lägger sig  
ovanför Visby  
Adelsgatan pyntad fint  
hela december  
Domkyrkan fylld till bredden  
unga som gamla  
där för att höra  
Lucias sånger  
Lugnet än är kvar  
förutom när  
julklapps handeln pågår  
Föräldrarna tar  
promenad till lekstugan  
för att köpa  
leksaker till deras barn  
Till biostaden  
man traskar på juldagen  
för att se på  
efterlängtd filmpremiär  
Efter hemåt gå  
och äta upp resterna  
från gårdagen  
Dags för nytt år nu  
det firar vi in  
med att se fyverkerier  
tillsammans vid hamn*

## Vår

*Solen tillbaka,  
värmnen ökar successivt,  
fåglarna kvittrar,  
man börjar vakna till liv,  
glädjen i retur  
och barnen ute och leker  
Gruset sopas bort  
och slasket tynar iväg  
Snart sommar här  
Vandrar i Botaniska  
skådar blommorna  
som börjat växa igen  
Promenaderna  
är många i Visby  
Gå i gravarna  
och vid Strandpromenaden  
Knalla upp för  
Adelsgatan igen men,  
denna gång inte  
lika ypperligt pyntad  
Stränderna fyllda  
bara om någon månad  
Om ett ögonblick  
är staden återställd  
till det den ska va,  
det alla vet den är,  
världens vackraste stad*