

# Visby

*Visby* Att kriga under eldens lågor är ett av hans favoritsätt att spendera tid på. Som riddare bär han stort ansvar på sina axlar då hans beslut påverkar varenda stadsbos framtid. Varje steg på Visbys kullersten är betydelsefullt och varje andetag som ges rum för är livsviktigt. Han är mäktigaste riddaren, han är Olaf Den Halte.

Med lungor fyllda av doften av brända mandlar möter jag honom för första gången uppe i Kajsartornet på en fika. Saffranspannkakan är framdukad på det vingliga bordet och vi båda huggar in. Bara efter någon enstaka tugga lägger jag märke till att den glupske Olafs salmbärssylt är uppäten. Jag får helt enkelt lägga på ett kol med konverserandet ifall vi ska hinna samtala.

## **Tävlingar sen födseln ger resultat**

Olaf berättar att hans far var den som inspirerade honom till att börja med tornerspel. Till en början handlade det enbart om antalet segrar i rövkrok mot brodern mittemot st. Karins Ruin, men med tiden blev det även viktigt för målmedvetna Olaf att vinna faderns förtroende. När Olaf tillslut hedrades som den främsta av syskonen blev tornerspelen plötsligt livsviktiga. Olaf förklarar att alla motståndare tillslut blev som byten (till nästan större fiender än bönderna), lansar och sköldar flög vilt och kamperna blev allt blodigare och blodigare.

## **Höftskada ställer till med problem**

Olyckligtvis tog den framgångsrika karriären ett häftigt slut när Olaf för ett år sedan kämpade sin sista kamp. Det var en ljummen julikväll och solen hade precis sjunkit ner under horisonten. Samtidigt kom jocklarna inspringandes på arenan för att ta emot publikens jubel innan huvudpersonerna, riddarna, galopperade in. Hittills ser allt ljust ut för Olaf som är i toppform och tillochmed hunnit hälla i sig ett horn gotlandsdricka. Förutsättningarna är perfekta tills det som absolut inte får hända händer. Olaf rider in tillsammans med riddarna men har visst glömt att spänna sadeln och kastas därmed av hästen som faller över honom. Sedan den dagen har Olaf haltat på högra benet.

## **Stora drömmar**

Den snabba omställningen blev en tuff smäll för Olaf Den Halte och han påpekar tydligt under våran fika att det troligtvis var den tuffaste perioden i hans liv. Men Olaf berättar att en av hans största drömmar är att en dag kunna ställa upp i en sista kamp. En sista kamp där han får visa vad

har gå för trots sin skada. Han är mycket medveten om att det är en svår väg dit med mycket träning men han tänker göra sitt bästa.

Ett sista ord Olaf vill förmedla är:

Se glädje i allt du gör innan det är försent.

Vanessa Knutas