

Prinsessan som ville bli en riddare

Av Nellie Rosberg.

Jag vaknar upp i min egen säng i Visby som vanligt. En av betjänarna kommer in med frukost. Hon sätter brickan med maten på mitt sängbord och säger:

-Godmorgon prinsessan.

Det är början av 1300-talet. Jag är en prinsessa men det enda jag önskar är att vara en riddare. Jag heter Maja och är 12 år och jag hatar livet på slottet. Min far är död så det är väldigt jobbigt hemma. Min far dog i strid. Jag såg när svärdet gick rätt genom fars hals, det var en hemsk syn. Sedan far dog har nästan min mor blivit ond. Nu säger mor hela tiden, nej inte så, nej inte sådär. Det är nästan som om hon bara kan säga så.

Nu skall jag äta frukost. Efter frukosten smyger jag ner på grusvägen till byn. Det är trångt och luktar avföring. Jag ber smedjan göra en rustning och ett svärd. Sedan ber jag snickaren i stan att göra en pilbåge till mig. Sedan går jag hem och lägger mig.

Nu är det äntligen morgon. Jag smiter ner till byn som igår. Jag tar mina grejer, sedan hyr jag en häst. Helt plötsligt dyker mor upp och säger strängt:

-Vad gör du här med rustning, svärd, pilbåge och häst?

Det ända jag får fram är:

-Eheh.

Sedan säger mamma:

-Kom med mig!!!

Hon tar mig i armen, men då rycker jag ifrån och skriker:

-Jag vill bli en riddare!!!!!!!

Då säger mor:

-Du får det om du klarar tre svåra test. Ett är du ska kunna rida, två du ska kunna simma och tre du ska kunna sikta med armborst och pilbåge. Du får ett försök på varje utmaning och första testet ska du göra nu.

-Ja mor

Först ska du simma säger mamma. Jag gick till sjön och när jag försökte lyckades jag faktiskt och det var faktiskt kul. Sedan skulle jag rida, men när jag försökte så åkte sadeln åt sidan. Jag lyckades slita av sadeln och så red jag barbacka. Det var kul men det bästa var att jag klara det. Sedan var det dags för det sista och svåraste testet. Jag skulle pricka två av tre tavlor, helst tre förstas. Jag missar den första tavlan. På nästa prickar jag mitt i. Sedan var det den sista tavlan. Jag siktar och skjuter, jag prickar precis i kanten men jag klarar det. Jag skriker:

- Jag ska bli en riddare!!!

Jag skriker också:

-Nu ska det ska bli fest.

Då säger mor:

-Men först ska du så klart bli en page.